



Steve
McCurry

Lezen

Met een voorwoord van Paul Theroux

‘We lezen om te weten dat we niet alleen zijn.’

– C.S. Lewis

‘Kort nadat ik naar New York was verhuisd, begin dertig was ik, ontmoette ik de legendarische fotograaf André Kertész. We woonden in hetzelfde pand en nog steeds bekijk ik zijn foto’s in de lobby met plezier.

Tot zijn intrigerendste beelden behoorden foto’s van mensen die lezen.

Ze zijn in de loop van vijftig jaar gemaakt en bijeengebracht in zijn boek *On Reading*, dat in 1971 verscheen. De hier getoonde collectie is mijn eerbetoon aan Kertész’ talent, zijn invloed en zijn genie.’

Steve McCurry

Oxfam Novib geeft al tientallen jaren in samenwerking met verschillende uitgeverijen boeken uit van schrijvers en fotografen van over de hele wereld. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat lezen je blik op de wereld verandert. Het is onze doelstelling om mensen kennis te laten maken met andere culturen en gebruiken, maar ook om ze te laten zien wat de overeenkomsten zijn tussen mannen, vrouwen en kinderen wereldwijd. We doen dit door middel van romans, kookboeken, kinderboeken en fotoboeken.

We zijn dan ook bijzonder blij met dit prachtige en indrukwekkende boek van Steve McCurry, een fotograaf wiens werk wij al lange tijd bewonderen. De foto’s van mensen over de hele wereld met een krant of een boek zijn aangrijpend, soms ontroerend en dan weer herkenbaar. Wie leest informeert zich, leeft zich in in andere mensen, culturen en gevoelens, kijkt verder dan zijn eigen wereld. Wie leest is nooit alleen.

De verbinding die wij met onze boeken tot stand willen brengen, wordt voortreffelijk in beeld gebracht op deze prachtige foto’s van Steve McCurry.

We wensen u veel kijkplezier.

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib

Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro, Brazilië



Mandalay, Myanmar



Bakong-tempel, Roluos, Cambodja



Bombay (Mumbai), India



Havana, Cuba



Sankt Moritz, Zwitterland



Omo-vallei, Etiopia



Bamyan, Afghanistan

