



# INHOUD

---

VOORWOORD 8

INLEIDING 12

INTERVIEW 16

YOU CAME 22

FAMILY 44

FUSION 68

OUR BELIEF 94

RESPONSIBILITY 118

INSTINCT 142

GENERATIONS 166

EXPECTATIONS 190

NATURAL WONDER 214

CIRCLE OF LIFE 238

DANKWOORD 263

COLOFON 264

# OUR BELIEF

---

Een pasgeborene heeft behoefte aan een kleine, afgeschermd wereld. Eerst even wennen! Later kan een kind zich openstellen, zodat wij ons geloof en onze ideeën kunnen doorgeven aan onze kinderen.

Bij het zien van je pasgeboren kind bekijk je de wereld om je heen met andere ogen. Dit kwetsbare wezentje maakt je bewust van je eigen bestaan en van je nietigheid in dat grote geheel. Instinctief voel je aan dat je jouw kind wilt beschermen en het de allerbeste kansen wilt geven voor de toekomst.

Kinderen worden geboren met het vermogen te denken en de wereld te begrijpen, maar ieder kind ontwikkelt zich anders. Het groeit op in een omgeving waar het beïnvloed wordt door de ideeën en de leefwijze van de ouders. Op latere leeftijd krijgen kinderen een eigen mening, die mede is gevormd door het contact met

anderen, maar grotendeels door de situatie waarin ze zijn opgegroeid. Het is dus aan ons als ouders om ons kind de 'geestelijke bagage' en de omgeving te bieden die wij belangrijk vinden ter voorbereiding op een zelfstandig bestaan.

Natuurlijk willen wij onze kennis en ervaring delen met onze kinderen, maar we realiseren ons ook dat een kind dezelfde fouten moet maken die wij hebben gemaakt, om tot eigen inzichten te komen. De eerste woorden, de eerste stapjes, de eerste schooldag en zelfs de eerste zoen, wij zijn hier allemaal op voorbereid door de opvoeding die we kregen van onze ouders. En op zijn tijd lieten ze ons los. Nu is het onze beurt om ons eigen kind de kans te geven om op te groeien en zich te ontwikkelen tot een mens met een unieke persoonlijkheid.





.....  
LEVI  
MRT  
8  
DO



.....  
ANNE  
MRT  
17  
ZA



.....  
VIGO  
FEB  
26  
ZO

.....  
NONA-LISA  
JAN  
15  
ZO





---

JANNE  
NOV  
14  
WO



---

LUCA  
NOV  
3  
ZA



.....  
LUCA  
JUN  
8  
VR

.....  
JEANAINEY  
MAR  
30  
VR



Zoiets is niet te beschrijven, is gewoon te mooi voor woorden. Geeft een warm gevoel. Heel erg fijn, word je alleen maar vrolijk van.

*(Citaat van de ouders van Jeanainey)*

