

## recensie van Johannes

### Lonny's hapjes

Lonny blijft actief. Misschien ziet u hem minder vaak op de tv, maar hij treedt op in het land en vooral: hij blijft boeken produceren. Nu zelfs twee tegelijk, een stelletje zogezegd: *Hartige verrassingen* en *Zoete verleidingen*, alle twee uit het verre Indië, de hartige met snacks en hapjes 'uit de keuken van mijn moeder', de zoete met cakejes en koekjes 'uit de keuken van mijn vader'. Het zijn beide aantrekkelijke gebonden boekjes, aardig vormgegeven als waren het zelf verrassingen en verleidingen.

Eerst de hartige snacks. Meer nog dan bij ons is er in Indonesië een snackcultuur, al was het maar dat je daar eet als je honger hebt en niet, alsof het een religieuze ceremonie betreft, als een Hollander die voorheen op een vast uur met de hele familie pontificaal aan tafel ging. Hier groeit de snackcultuur. In Indonesië was dat altijd een belangrijke vorm van eten. En hij heeft dus volkomen gelijk als hij onze snackcultuur met zijn Balinese en andere Indonesische



snacks wil verrijken. Daar komt trouwens lang niet alles uit de frituur, dus het is ook nog gezonder. En dan de sausen: dippen hoort bij snacks en met Lonny's recepten kom je een heel eind. Lonny's vader was een professionele kok in Hotel Bali – vandaar misschien dat ook de collectie zoete recepten zo groot is. De gasten van het hotel hadden een zoete tong en Lonny kreeg de smaak te pakken, zittend op een keukenstoeltje in zijn vaders keuken. Deze variëteit zoek je normaal vergeefs in ons land. Beschouw deze twee boekjes dus



maar als een heftige bijdrage aan de conservering van een belangrijke eetcultuur.

Beide boekjes zijn ingedeeld naar kookmethode (koken, stomen, bakken, frituren) en geven een ruime verklaring van de exotische ingrediënten. De redactie was in goede handen. Prachtige boekjes.

**Lonny Gerungan: *Zoete verleidingen* (ISBN 9789059562776) en *Hartige verrassingen* (ISBN 9789059563087) Uitg. Fontaine, € 14,95.**

JOHANNES VAN DAM

