

Reis-, kook- en kijkboek Eerlijke smaken van ver

Als afnemer van hun producten biedt Fair Trade Original boeren, ambachtslieden en bedrijfjes in derde landen niet alleen eerlijke handelsvoorwaarden, maar investeert ook in hun bedrijfseconomische en sociale ontwikkeling. Het vijftigjarig bestaan dat deze grondlegger van de ontwikkelingshandel onlangs vierde, was voor Ramon Beuk aanleiding om in samenwerking met Fair Trade Original een kookboek te maken over de smaken, gerechten en ingrediënten uit de landen waarin de organisatie actief is. Daartoe reisde hij over drie continenten, door zes landen op zoek naar de gezichten achter het Fair Trade-label. Beuk ontmoette de lokale



boeren en producenten van rijst, koffie, suiker en andere levensmiddelen. Overal waar hij kwam, proefde en kookte hij.

Wat van Fair komt... is dan ook niet alleen een boek vol recepten met foto's van exotische gerechten geworden, maar ook een persoonlijk reisverslag geïllustreerd met veel beeld van de mensen en de landen die hij bezocht. Zo vertelt hij onder meer hoe hij met lokale bewoners voor het oogsten van paranoten diep de Boliviaanse jungle in trekt, en over de smeltkroes van culturen die hij op Mauritius aantrof.

Wat van Fair komt... een culinaire wereldreis, Ramon Beuk, Fontaine uitgevers, 193 blz., € 19,95.

