

recensie van Johannes

Magnifico!

Magnifico! is de Nederlandse vertaling van het Britse boek *Buonissimo!* Dat woord zal in Nederland wel beter liggen of zoiets. Als een soort ondertitel volgt dan: 'Italiaans eten is nog nooit zo sexy geweest'. Dat geldt dan zeker ook voor de auteur, chef en importeur en vooral tv-persoonlijkheid in Engeland voor Italiaans eten, Gino D'Acampo, die we hier wel eens zien in *Ready Steady Cook*. Dit is zijn tweede boek, na *Fantastico!*, dat ook al als sexy werd aanbevolen. Oké, Gino mag er zijn, maar dat geldt voor het hele boek. Daarvoor is een speciale formule bedacht: er is een hoofdstuk met recepten voor twee, *Romantico*; één voor één persoon, *Per me*; één met souper-tjes voor iedere dag, *Per tutti i giorni*, één met makkelijke, maar indrukwekkende gerechten, *Facile facile* en ten slotte een hoofdstuk voor feestgerechten om samen te delen, *Salute*. Je vindt er eenvoudige gerechten in zoals macaroni met kaas – maar dan wel met vijf soorten kaas – wat geïtalianiseerde Britse gerechten, zoals *Toad in the hole*, maar ook wat bewerklijker, hoewel binnen redelijke grenzen, en eenvoudige en inventieve dingen als spruitjes met knoflookkruid en pecorino: Italianen zijn meesters met spruitjes, waar wij buitengewoon saai mee omgaan. Dat recept krijgt u woensdag dus voorgeschoteld. De recepten zijn stuk voor stuk aantrekkelijk – sexy moet je dus zeggen – en vragen er om gemaakt te worden. Gino is een charmeur, en dat weet hij in zijn recepten goed over te brengen. Koken voor één persoon kom je trouwens niet vaak tegen, al is het hier meer een gimmick. Ze zijn vaak voor vier personen gemaakt met de aanwijzing de drie overgebleven porties in te vriezen – zo kan ik het ook... Maar wel een heel leuk boek. Nou ja, sexy dan.

Gino D'Acampo: Magnifico!
Fontaine, € 17,95.
ISBN 9789059562943



JOHANNES VAN DAM